

Op reis met de Vereniging van CultuurProfielScholen naar Toronto!

Op zaterdag werden we allemaal om 7 uur op Schiphol verwacht voor de studiereis naar Toronto. Iedereen was min of meer op tijd! Met nog slaperige gezichten kon de tocht door Schiphol beginnen: In de rij voor de bagageafgifte, bij de veiligheidscontrole, voor de douane, bij de koffi corner en voordat we het vliegtuig in konden. Na ruim 7 uur kwamen we aan op het vliegveld van Toronto. Daar moesten we opnieuw in allerlei rijen wachten.... Maar alles verliep goed en het avontuur kon beginnen! In Nederland vertrokken we in een soort lente, maar hier in Toronto is het winter. Met sneeuw en wind. Het was -1 C. Het voelde als -10.

Nadat iedereen ingecheckt was in de hotelkamers was er wat vrije tijd. Een aantal docenten heeft een bezoek gebracht aan het AGO. Een prachtig museum met veel verschillende kunst, onder andere ook van Canadese kunstenaars. Een andere groep heeft een enorm winkelcentrum bezocht en anderen hebben even een kort slaapje gedaan. Een tijdverschil van 6 uur is namelijk best lastig. Na een gezamenlijke maaltijd met porties waar je u tegen zegt hebben we onze kamers opgezocht. Eerst nog met z'n allen overleg gehad over de volgende dag. Er is namelijk code rood afgegeven omdat het mogelijk heel heftig gaat ijzelen. We wachten af. In onze lijven voelde het inmiddels als 2 uur 's nachts... Slaap lekker!

